

# Vier dagen voor vrede

## Klaprozen en klappen voor Palestina

Mevrouw, Mijnheer,

Wij organiseren met Soemoed, in samenspraak met de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingsamenwerking (Herent) een vierdaagse voor **Vrede in het Midden-Oosten**.

Als gewone burgers zullen wij het probleem in de regio niet oplossen. Omdat wij als democraten geloven in de kracht van onze stem, ook na de verkiezingen, willen wij ons informeren en ons ook solidair verklaren met een ingemuurd volk.

Wij nodigen U uit voor een informatief gesprek, een kop koffie of thee of water en de mogelijkheid om keramiek klaprozen (grote en kleine) te kopen voor de opsporing van landmijnen (APOPO) en voor steun aan de Palestijnse circusschool. Beide projecten werden opgestart door keramiste Anita Huybens (meer op: [www.klaprozen.be](http://www.klaprozen.be)).

Daarom bent u hartelijk welkom in het Hannah-huis, Mechelsesteenweg 361 te 3020 Herent (voor een plannetje zie: <http://locatie.hannah.be>) en dit op:

- Donderdag 14 augustus van 14u tot 18u: Open huis, met mogelijk tot bezoeken de tentoonstelling over de Grote Oorlog in de Kouter, het huis van de Gemeente
- Vrijdag 15 augustus van 14u tot 18u: informatie over de toestand in Palestina. Wellicht met gastspreker.
- Zaterdag 16 augustus van 14u tot 18u: Open huis met H  l  ne Huybens die onlangs nog in Palestina was. Om 17u leest Marcel De Prins Palestijnse gedichten voor.
- Zondag 17 augustus van 14u tot 18u: Open huis

Hartelijk welkom,

Leni Creuwels, Jan Engelen, Marcel De Prins & Koen Neyens

---

Toelichting bij de brief aan Mevr. Catherine Ashton, High Commissioner, verantwoordelijke voor het buitenlands beleid van de Europese Unie.

Als u de brief die u van ons op 9 aug. ontving, wil onderschrijven, volstaat het om de e-mail door te sturen ("forwarden") naar [ashton@hannah.be](mailto:ashton@hannah.be). U kan de namen van de originele ondertekenaars gewoon door uw naam vervangen of er uw naam aan toevoegen. De inleiding mag u er ook afhalen maar dat hoeft niet.

Elke e-mail aan [ashton@hannah.be](mailto:ashton@hannah.be) wordt automatisch verspreid bij vier van haar kabinetsmedewerkers.

Wij wilden overigens met deze brief niemand kwetsen. Wij zijn bezorgd om de Palestijnen   n om de Joden die in angst voor de (redelijk ineffici  nte) Hamasraketten leven. En aan de Palestijnen moet recht gedaan worden. Ze mogen niet meer als minderwaardig behandeld worden: ze hebben recht op een land, op een menswaardig leven en op vrede.